

Kopje Zwam en Oranje een geslaagde samenwerking



Het enthousiaste verhaal van Franky



Hier gaat het over

[Kopje Zwam](#) is een coöperatieve vennootschap die koffiegruis een tweede leven heeft als voedingsbodem voor oesterzwammen. Op de website van [Kopje Zwam](#) vind je nog veel meer informatie. Franky woont in een appartement van Oranje in 't Bilkske en gaat sinds deze zomer iedere vrijdagmiddag op pad in de Brugse binnenstad om koffiegruis voor Kopje Zwam te verzamelen.

Franky is **fier als een gieter** omdat hij mag meewerken aan dit project...

Franky:

Ingrid (Van Steenkiste, begeleidster bij dagbesteding van Oranje) leerde mij wat ik moest doen. We zijn deze zomer gestart. Met mijn trolley ga ik nu iedere week langs een zevental koffiebars om koffiegruis op te halen.

Het was in het begin wel wat zoeken naar de handigste werkwijze...

Franky:

Eerst oefende ik met een bolderkar en bakfiets, maar dat lukte niet zo goed. Een trolley waarop een vuilnisbak gemonteerd is bleek de beste oplossing. Een volle bak weegt zo'n 50 kg, maar met de trolley zijn zelfs de Brugse keien geen probleem.

Ingrid of een stagiair liepen een paar keer mee, maar **Franky is trots dat hij nu alleen op pad mag gaan...**

Franky:

Na een tijdje voelde ik dat ik de toer alleen kon doen en stelde voor om alleen te gaan. Ingrid was akkoord. Nu stap ik iedere week door het centrum van Brugge: van de Sint-Jacobstraat over het Jan van Eyckplein naar de Geldmuntstraat... De emmers met koffiegruis staan klaar in de horecazaken en ik giet ze over in de bak op mijn trolley. Ik doe er anderhalf uur over om alle zeven zaken te bezoeken.



